



Kruispunt door de Week: Ga mee

Het programma van Kruispunt door de Week 2023/ 2024 biedt weer een zeer gevarieerd aanbod van activiteiten voor jong en ouder, gericht op verdieping, ontmoeting of gewoon samen iets doen.

Het jaarthema van dit jaar is: **Ga mee**

Dit is het landelijk thema van de PKN en daar sluiten we graag bij aan.

Of je uit Prinsenbeek komt of niet, iedereen is welkom bij de activiteiten.

Veel mensen, ook van buiten de kerk, zijn op zoek naar zingeving. Verbinding met elkaar kan ons leven rijker maken en ons op nieuwe sporen brengen. Daarom hopen we dat u mensen uit uw omgeving uitnodigt. **Ga mee!!** Kerk ben je nooit alleen en gemeenschap ontstaat in ontmoetingen, in het leven delen zoals het op je afkomt. Van harte welkom!

Praktische informatie

Activiteiten zijn in Het Kruispunt, Harmonielaan 24, tenzij anders vermeld. Bij sommige activiteiten is aanmelden noodzakelijk.

Dat staat er dan bij en kan via kruispuntdoordeweek@hetkruispunt.org

Activiteiten of randvoorwaarden kunnen tussentijds wijzigen. De meest actuele informatie staat steeds op www.hetkruispunt.org.

De werkgroep Kruispunt door de Week bestaat uit Annet Sneep, Niels den Toom en Joshanne Willems.

Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Annet Sneep, tel. 06 48949025

Koffieochtend Kruispunt

Iedere donderdag van 9.30 - 11.30uur

Elke donderdagmorgen is Het Kruispunt open voor een kop koffie en tijd om elkaar te ontmoeten. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit of je jong of oud bent en of je wel of geen lid bent

van Het Kruispunt. De koffieochtend betekent een kopje koffie of thee, wat lekkers, een praatje, gezelligheid, je verhaal kwijt kunnen. Samen het leven delen. Je komt en gaat wanneer je wilt. Loop vooral een keer binnen! Ouders met kinderen zijn ook welkom. Voor jonge kinderen is er speelgoed.

Gastvrouwen zijn: Esther Monster, Agnes de Ruiter, Marian Minnée en Vera Roovers.



Seniorencontact

Iedere laatste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur

Het Seniorencontact in het Kruispunt betekent ontmoeting in een informele sfeer. Het programma is gevarieerd. Soms is er een gast spreker en ook gaat de groep een paar keer per jaar samen op stap.

De bijeenkomsten worden steeds door een tweetal mensen voorbereid en uitgevoerd. Meer informatie bij Hans Dijkstra (076-5420157) en Anneke Kempen(076-5415368)

Ontmoetingskring - Aan tafel!

Vanaf september, eens per 6 weken van 18.00-20.00uur

Voor gemeentelieden van alle leeftijden

Een ontmoetingskring is een groep van 6 tot maximaal 10 mensen, die eens in de zes weken bij iemand thuis bij elkaar komt. Zij eten samen en praten over dingen die hen bezighouden, variërend van een maatschappelijk thema tot een persoonlijke geloofskwestie of een interessante vraag. De deelnemers zorgen bij toerbeurt (in tweetallen) voor de maaltijd of voor de inhoudelijke voorbereiding. Daarbij wordt rekening gehouden met voorkeuren en praktische mogelijkheden, want niet iedereen kan thuis een grote groep ontvangen.

Een enthousiaste deelnemer van een van de ontmoetingskringen van een vorig seizoen: "De huiskring is een fijne en veilige setting om te praten én gehoord te worden over onderwerpen en gevoelens die ik niet zo snel met familie en vrienden bespreek. Je leert mensen uit de kerk

echt beter kennen, vaak van een verrassende kant door de vragen die zijn voorbereid. Soms geeft de maaltijd zelf in alle ongedwongenheid al een begin voor een gesprek".

Informatie bij Josée Veenendaal (06-24728505) en Henny Willems (06-400408490)

Oecumenische Taizéviering

Woensdag 20 september om 19.00 uur

Deze Taizéviering staat in het teken van de Vredesweek. In de liturgie staat 'De mantel der liefde' centraal. De échte mantel der liefde laat niets onbesproken en is niet opzichtig, maar gehavend, beschadigd en toont waar het pijn doet of waar het mis gaat, ook bij jezelf. Zo kunnen vergeving en omarming erbij komen en kan het stille licht van de vrede de duisternis verdrijven.

Taizévieringen kenmerken zich door de ruimte voor verstilling en gebed. Er klinken liederen uit de oecumenische gemeenschap Taizé, eenvoudige teksten en er is stilte. Beelden uit Taizé omlijsten de viering. Deze vieringen worden samen met de RK parochie georganiseerd.

Workshop creatieve Bijbelstudie

Woensdag 27 september om 19.30uur

Geloven doe je met je hoofd, met je hart én met je handen. We maken elke keer kennis met een andere creatieve verwerking van een Bijbeltekst. Deze keer beginnen we met het lezen en bespreken van een tekst over de Heilige Geest, daarna gaan we aan de slag met het marmeren van papier. Door creatief bezig te zijn beleef je de tekst op een andere manier. Je handen worden als het ware een verlengstuk van je hart. Voor deze activiteit hoef je echt geen kunstenaar te zijn, iedereen kan meedoen!

We vragen een kleine bijdrage van €5,- voor de materiaalkosten.

Aanmelden graag uiterlijk voor 24 september. Informatie bij Ingrid van Hoffe (06-49992765) of Joshanne Willems (06-10213882).

Het "Leerhuis Baronie" Thema: Christen zijn aan de hand van de jood Jezus van Nazareth.

Woensdag 4 oktober, 8 november, 6 december, 10 januari, 7 februari om 19.30-21.00uur

Locatie: De Lucaskerk.

Adres: Tweeschaar 125 Breda

Wat is een leerhuis? Dat is: samenkomen in een huis (de Lucaskerk) om samen te leren uit de heilige Schrift. Het leerhuis is afkomstig uit het Jodendom. Rabbijnen en hun leerlingen lezen

samen de teksten uit de Torah en discussiëren daar dan over. Dat levert wijsheid op, want ieder draagt de ervaring uit zijn eigen leven aan bij het lezen van de teksten. Zo kan er een antwoord groeien op hedendaagse, eigentijdse vragen. In het **Leerhuis Baronie** is ds. Piet van Warmenhoven de gespreksleider. Hij was in de jaren negentig predikant van de Gereformeerde kerk van Breda en is inmiddels met emeritaat. Je kunt één avond deelnemen, meerdere avonden, of alle avonden, als je maar van te voren even doorgeeft dat je komt. Dit i.v.m. het maken van kopieën en de catering. Het Leerhuis Baronie is een initiatief van ds. Ton van Prooijen en ds. Henriëke ten Thije. Zij zullen ook bij de Leerhuisavonden aanwezig zijn.

Aanmelden? Graag!

Bij: henrieketenthije@casema.nl ovv Leerhuis Baronie aanmelding.

Kruispunt kookt!

Vanaf 13 oktober iedere 2^e vrijdag van de maand van 18.00-20.00uur

Elkaar ontmoeten, samen eten en gezelligheid: schuif je ook een keer aan tafel aan? Of heb je zin om je (kook)talent in te zetten op deze avonden? Iedereen is welkom om een keer, of vaker aan te schuiven! Het maakt niet uit of je jong of al wat ouder bent en of je wel of geen lid van Het Kruispunt bent. We vragen een bijdrage van €5,00 per persoon. De avonden zijn op 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari en 8 maart in Het Kruispunt.

Aanmelden kan uiterlijk de zondag voor de genoemde data via

esther.monster@kpn.nl

of bij Esther Monster 06 12725676)



Stap in de stilte, een stiltewandeling
Donderdag 19 oktober om 19.00-20.30uur
Vertrekpunt : Leursebaan 362 (Adam en Annet)

Er zijn in het dagelijks leven steeds minder plekken en momenten waar het stil is. We worden omgeven door prikkels in de vorm van geluid en beeld. Werk, studie, leren en leven roepen soms spanning en stress op. Stilte kan helpen om letterlijk de spanning van de boog te halen. Stilte is ontspanning van hoofd en lijf, op adem komen, leven met hart en ziel. Stilte maakt ruimte voor ontmoeting. Redenen genoeg om te onderzoeken hoe je stilte zoekt en wat je in die stilte vindt: rust, aandacht, ontspanning, jezelf, een ander, God? Laat je vooral verrassen en denk niet te snel: 'Dat is niets voor mij.' We gaan wandelen en krijgen een aantal vragen mee voor onderweg. Aanmelden graag voor 16 oktober
Meer informatie bij Joshanne Willems (06-10213882)

Oecumenische Taizéviering
Woensdag 13 december om 19.00uur



Deze Taizéviering zal in het teken van Advent staan. Taizévieringen kenmerken zich door de ruimte voor verstillen en gebed. Er klinken liederen uit de oecumenische gemeenschap Taizé, eenvoudige teksten en er is stilte. Beelden uit Taizé omlijsten de viering. Deze vieringen worden samen met de RK parochie georganiseerd.

Leven toevoegen aan de dagen.
In gesprek over het levenseinde.
Woensdag 17 en 31 januari om 20.00uur

Dat het leven eindig is, dat weten we. Hoe we met die wetenschap omgaan verschilt: de een is er bewust mee bezig, de ander schuift het liever voor zich uit. Het kan inderdaad spannend zijn hierover na te denken. Tegelijk kan het opluchting geven om hier met elkaar over te spreken. In deze kring lezen we samen fragmenten uit het boek Leven toevoegen aan de dagen van Sander de Hosson en Els Quaegebeur en spreken we

over hoe we dit vanuit geloof kunnen beleven. De avond wordt begeleid door Niels den Toom, predikant-geestelijk verzorger bij Thebe. Aanmelden voor 10 januari.
Boek graag zelf bestellen.
Meer informatie bij Niels den Toom tel. 0619663873

Oecumenische Taizéviering
Woensdag 24 januari om 19.00uur

Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar in de week van 21 t/m 28 januari wordt er gebeden aan de hand van Lukas 10 vers 25-37. De Taizéviering in het Kruispunt sluit hierbij aan. Taizévieringen kenmerken zich door de ruimte voor verstillen en gebed. Er klinken liederen uit de oecumenische gemeenschap Taizé, eenvoudige teksten en er is stilte. Beelden uit Taizé omlijsten de viering. Deze vieringen worden samen met de RK parochie georganiseerd.

Filmavond: The Biggest little farm
Donderdagavond 22 februari om 20.00uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Documentairemaker/filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly verruilen in 2011 de grote stad voor het platteland. In deze hartverwarmende documentaire volgen we het koppel terwijl ze een stuk dor land ombouwen tot een unieke boerderij met een zelfregulerend ecosysteem. Prachtige natuuroptnames, een verhaal met een lach en een traan.



Workshop Vegetarisch koken
Donderdag 28 maart om 19.00uur

Eerst zal er informatie gegeven worden over vegetarisch koken, o.a. hoe zorg je er voor dat je alle bouwstoffen/mineralen/vitamines enz. in voldoende mate binnen krijgt. Daarna gaan we met elkaar aan de slag met vegetarische gerechten. We gaan er een informatieve en smakelijke avond van maken!!

Museumbezoek
Zondag 14 april om 12.00uur

Na de kerkdienst, koffie en een broodje gaan we naar een nog uit te kiezen museum. Aanmelden graag voor 7 april
Meer informatie bij Agnes de Ruiter (0641289410)

Voor de vroege vogels:
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Donderdagmorgen op 9 mei om 5.30uur

Verzamelen in alle vroegte bij het Kruispunt. Bij het kriebelen van de dag gaan we op pad en ervaren de stilte van de natuur die van lieverlee tot leven komt. Echt een belevenis!
Meer informatie bij Herman of Ineke Naber tel: 06 29172423 of 06 21876068



Jeugdactiviteiten sept. 2023- jul. 2024
Blijf op de hoogte via app of e-mail !!!!

Ook dit komend kerkelijk jaar organiseren wij vanuit het Kruispunt weer diverse activiteiten voor de jeugd in verschillende leeftijdsgroepen.

We starten voor de kinderen vanaf groep 7 t/m de onderbouw van de middelbare school een jeugdkerk. Met regelmaat komen we dan bij elkaar waarbij we praten over geloven gekoppeld aan actuele thema's die deze leeftijdsgroep bezig houdt.

Ook voor de jeugd vanaf ca. 15 jaar organiseren we door het jaar heen activiteiten. Deze staan vooral in het teken van "verbinding zoeken". Het zijn diverse activiteiten en gaan op inschrijving.

Om goed op de hoogte te blijven voor zowel activiteiten die voor zowel oudere jeugd als jongere jeugd georganiseerd wordt, hebben we een appgroep.

Wil jij dus op de hoogte blijven? Geef je GSM-nummer dan door aan Geke van der Ven: 06-23603343 of mail naar jeugdouderling@hetkruispunt.org

Kruispunt door de Week
2023/2024



Ga mee

het kruispunt

protestantse gemeente  prinsenbeek 
vieren — verbinden — verdiepen — vernieuwen